

SINIF GÖZLÜĞÜ

Aydinlık Yıldırım KOÇ
2.8.1993



İşçi sınıfı ve laiklik

Laik Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizi işgal eden emperyalist güçlere karşı değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'na, emperyalistlerle işbirliği yapan bir padişaha ve halifeye karşı verilen bir savaş sonrasında kuruldu. Bugün Türkiye'de Müslümanlar özgürce ibadet edebiliyorsa, bunu, İngilizlerle işbirliği içinde davranan halifeye değil, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde millici, cumhuriyetçi ve laik güçlere borçludurlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 1925-1946 döneminde demokrasi yoktur, çünkü demokrasiyi kuracak ve geliştirecek güç, öncelikle işçi sınıfıdır. Güçlü ve somut çıkarları demokrasiden yana olan bir işçi sınıfı ortaya çıkmadan, birkaç kişinin iradesiyle demokrasinin kurulacağını sanmak hayalciiktir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolar ve özellikle Mustafa Kemal ve İsmet İnönü, gücü sınırlı işçi sınıfını etkisizleştirmede çok başarılı bir politika izlediler. Toprak ağalarına ve şeyhlere karşı toprak reformuna dayalı devrimci bir politika izlemek yerine, farklı yöntemler uyguladılar. Ancak, emperyalistlerin oyuncağı olmuş Osmanlı'nın halkı uyutan anti-demokratik yapı ve işleyişinden de bizi kurtardılar ve demokrasinin kurulmasının önkoşullarını yarattılar.

Şeriat düzeninin ve hilafetin sürdüğü bir ortamda demokrasinin gerçekleşmesi düşünülemez. Laik olmayan bir kişinin demokrasiyi savunduğunu söylemesi, en yumuşak tabirle, dürüstlikle bağdaşmaz.

Demokrasi, laiklik ve işçi hakları, ayrılmaz bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, Osmanlı'nın din devletini sona erdirerek, ülkemizde işçi sınıfı hareketinin gelişeceği laik toprağı yaratmışlardır.

Şeriat düzeni ile demokrasi birbirinin zıddıdır. Şeriat düzeni ile işçi hakları ve sendikalar hak ve özgürlükler birbirinin zıddıdır. Şeriatçılığı dürüstçe yapanlar, bunu açık açık ifade etmekten çekinmemektedir.

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Salim Uslu, Özgıda İş Sendikası dergisinin Temmuz 1993 sayısında, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı'yı hedef alan bir yazı yayınladı. Prof. Işıklı'yı "seçkin, halkın değerlerine yabancı" olmakla suçluyor ve şöyle diyor: "Mehmetçik profesör deyimi Sayın Haluk Gerger'e aittir ve Kemalizme bağlılığı ile tanınan Kemalizm adına terör uygulamakla suçlanan bir tanidik için kullanılmıştır... Mehmetçik aydınlarına göre laiklik kavramı demokrasiden de önce gelir. O kadar ki, laiklik adına demokrasiden ve özgürlüklerden fedakârlık edilebilir. İşte bu düşünce nedeniyedir ki, Mehmetçik aydınlarla, darbécilerin söylemleri ve konulara yaklaşımları arasında hiçbir fark yoktur. Ordu sopalıya halkı tehdit edip, Kemalizm adına askerinin en hassas olduğu laiklik kavramının arkasına sığınmak Mehmetçik aydınlarına yakışan bir davranıştır."

Prof. Işıklı, 35 yıldır Türkiye'de demokrasinin ve işçi sınıfı hareketinin gelişimine kendisini adanmış bir aydınımızdır. 1402'lidir. 12 Eylül sonrasının en karanlık günlerinde, holdinglere hizmet etmeme onurunu göstermiş, sendikalarda çalışmış, yüzlerce işçi toplantısında işçi sınıfı ve demokrasi konusunun kavranmasına büyük katkılarda bulunmuş bir insandır.

Salim Uslu'nun 1986 yılında Genel Eğitim Sekreterliği'ni yaptığı Hak-İş'in 5. Genel Kurulu'na sunulan Çalışma Raporu'nda ise şu sözler yer almaktadır: "12 Eylül hareketi nedeni, haklı bulunmuş ise, getirdikleri de o denli tartışma konusudur." (s.15). Hak-İş'in çeşitli açıklamalarında da 12 Eylül'ün haklılığı ifade edilmiş, o tarihlerde yargılanmakta olan DİSK için şu sözler kullanılmıştır: "DİSK'in asıl gayesi Türkiye'yi komünist Rusya'nın bir uydusu haline getirmektir. Bunun için kuruluşundan beri hizmet etmiş olup işçi haklarını savunmaktan ziyade, dışarıdan aldığı talimatların yerine getirilmesine yönelik bir çalışma içerisine girmiştir."

Kime inanacağız? Sıkıştığında darbécilere yaranmak için 12 Eylül'ü öven ve yargılanan DİSK'çiler aleyhine olmadık iftiralarda bulunanlara mı? Yıllarını işçi sınıfı ve demokrasi için harcamış bir aydına mı? Türkiye'de laiklik ve işçi hakları ayrılmaz bir bütündür. Türkiye'ye laikliği getirme onuru, Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Ama günümüzde laikliği koruma onuru ve görevi, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketindedir.

Türkiye, işçi hak ve özgürlüklerinin bulunmadığı, özgür sendikalar örgütlenmenin yasak olduğu bir Suudi Arabistan, İran, Bahreyn, Oman, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri olmayacaktır. Buna, başta işçi sınıfı olmak üzere, laiklik ve demokrasi yanlı güçler izin vermeyecektir. Alpaslan Işıklı da bu cephenin en ön safındadır.

İşçi örgütleri demokrasiden ve laiklikten yana olmak zorundadır. İşçi örgütleri, Sivas'taki şeriatçı terör dahil her türlü şiddet eylemini lanetlemek, Sivas katliamıyla Bosna Hersek'te Müslümanlara ve Almanya'daki vatandaşlarımıza bir darbenin de şeriatçı teröristlerce vurulduğunu kavramak zorundadır.