

**sosyalist  
fikir kulübü**



**tanıtma broşürü**

**orta dođu  
teknik üniversitesi  
öğrenci birliđi  
sosyalist  
fikir kulübü**

Matin Matbaası Tel : 12 75 18 - Yenışehir - Ankara



**GERÇEKLERİMİZ**

**TARIM**

- ★ Türkiye'de çiftçi ailelerinin % 75,4 ü ekili toprakların % 29,4 üne sahiptir.
- ★ Tarım alanında çalışan nüfusun % 90'ı tarım gelirlerinin ancak % 48 ini alabilmektedir.

**EĞİTİM**

- ★ Bütün eğitim masrafları nüfusumuzun yalnız 1/3 üne hitap etmektedir.
- ★ Her üç köyden birinde ilkokul yoktur.
- ★ Yüksek okul çağında bulunan gençlerden % 3 ü öğrencidir. Ve her 5 yüksek öğrenim öğrencisinden yalnız biri nüfusun % 85 ini teşkil eden köylü ve işçi külesinden çıkmaktadır.
- ★ 1955 te okuma - yazma bilmeyenlerin oranı % 59 iken, 1960 da bu oran % 60 a çıkmıştır.
- ★ Türkiye'de 30 bin civarında kuran kursu ve bu kursların 1,2 milyonu aşkın öğrencisi vardır.

**SAGLIK**

- ★ İstanbul'da 635 kişiye bir doktor düşerken, Anadolu'da 9400 kişiye bir doktor düşmektedir.
- ★ Anadolu'da doğan her 1000 çocuktan 165 i bir yıl içinde ölmektedir. Ve her 1000 kişiden 25 i veremlidir.
- ★ Her 5 Türk doktorundan biri yurt dışında çalışmaktadır.

**İŞÇİ SORUNLARI**

- ★ Türkiye'de 3 milyon gizli ve 1,5 milyon açık işsiz vardır.
- ★ 12 milyon işçinin ancak 480 bini sigortalıdır.

**DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER**

- ★ 1952-63 devresinde döviz olarak Türkiye'ye gelen yabancı sermaye 39 milyon lira; yurt dışına çıkarılan sermaye transferleri ise 124 milyon liradır.
- ★ 1952 de yabancılar tarafından 5 milyon lira sermaye ile kurulan ünlü bir nebatî yağ firmasının 1952-62 devresindeki resmi kârı 141 milyon liradır. 2,8 milyon lira sermayeli bir ilaç fabrikasının 1951-62 kârı 26 milyon liradır.

- ★ Türkiye'nin yabancı ülkelere 21,5 milyar lira borcu vardır. Hiç yeni borç alınmasa bile 2014 yılına kadar borç ödemek zorundayız.

#### GELİR DAĞILIMI

- ★ Türkiye'de adam başına milli gelir yılda 210 dolardır.
- ★ Büyük çiftçiler ve tüccarlar çalışan nüfusun yalnız % 1,3 ünü teşkil ettikleri halde, milli gelirin % 32,2 sini alırlar.
- ★ Tüccarların aylık ortalama gelirleri 11270, büyük çiftçilerin 3800 ve çalışan nüfusun % 72,2 sini meydana getiren fakir çiftçilerin 90 liradır.
- ★ Milli gelirin % 32,2 sini alan büyük çiftçiler ve tüccarlar bunun yalnız % 5 ini yatırım ayırırlar.

#### EKONOMİK KALKINMA

- ★ Nüfus artışı gözönüne alınrsa, planda öngörülen kalkınma hızı % 4 dür. O.E.C.D. ülkeleri için bu hız % 3,3 dür Demek ki Türkiye kalkınmış sanayi ülkelerine % 0,7 lik bir hızla yetişmeye başlamaktadır.
- ★ 1952 - 62 arasında kişi başına düşen milli gelir artışı Bulgaristan'da % 64, İsrail'de %59 ve Türkiye'de % 15 dir.
- ★ Türkiye'nin 1965 teki adam başına milli gelir seviyesine A.B.D. 130 yıl, İngiltere 125 yıl, İsveç ve Sovyet Rusya 73 yıl, ve Güney Afrika Birliği 23 yıl önce ulaşmışlardı.

#### TÜRKİYE VE NATO ORTAKLARI

- ★ NATO emrine verilen askerî üsler dışında Amerika'ya tahsis edilmiş 36 km² toprak üzerinde 19500 Amerikan askeri vardır.
- ★ NATO'nun 5 milyon 800 bin askerinden 480 bini Türkiye'nindir. Türkiye NATOya verdiği asker sayısı bakımından Amerikadan sonra ikinci gelmektedir. Öteki NATO ülkelerinin nüfusları ve ekonomik durumları gözönüne alınrsa bu çok yüksek bir orandır.
- ★ Türkiye'nin faal erkek nüfusunun % 5,6 sı silah altındadır. (Amerika'nın bile % 4,4).

\* Yukarıdaki istatistikler 1. İstatistik Enstitüsü 1963 İstatistik Yılığında, 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında, 3. D.P.T. 1966 Programında, 4. Prof. Enos Raporunda, 5. Prof. Ba, ade Raporunda, 6. Prof. Be:im Üstünel'in 'Kalkınmanın Neresindeyiz? isimli eserinden 7. Çeşitli Dergi ve Gazetelerden derlenmiştir.

## N E D E N L E R

Yukarıdaki rakamlar ve karşılaştırmalar, Türkiye'nin bağımlı fakir bir ülke ve bu bağımlı, fakir ülkenin sırtında zengin bir azınlığın yaşamakta olduğunu çok belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu görünüm Asya ve Afrika'nın geri bırakılmış ülkelerinin ortak özelliğidir.

Ortak olan, yalnız bugünkü görünüm değil, bu görünümü yaratan tarihsel nedenlerdir. Tarih boyunca fakir ülkelerin geri kalmışlığı ile bünyelerinde zengin bir azınlığın varlığı arasında sıkı bir ilişki görülmektedir. Ve böyle bir azınlığın varlığının gelişmiş ulusların sömürme politikasına bağlı olduğu bilimsel bir gerçektir.

Bugünkü gelişmiş ulusların endüstrileşmelerini hazırlayan şartların en önemlisi 15. yüzyıldan beri yürütüldükleri sömürme politikasıdır. Bu ülkelerin başlangıçtaki amaçları Asya ve Afrika'daki ham madde kaynaklarını ele geçirmektir. Ve amaçlarını 19. yüzyıla kadar, hiçbir insanî ve hukukî prensibin arkasına gizlenmeye lüzum görmeden yürüttüler. Açık sömürgecilik adı verilen bu devre, insanın ve doğal kaynakların gelişmiş ulusların çıkarları uğrunda en amansızca kullanıldığı devirdir. Aynı amaç 19. yüzyıldan beri yeni pazarlar elde etme amacıyla da birleşerek yürütülmektedir. Adı yeni sömürgecilik olan ve amansızlığından hiç bir şey yitirmemiş olan bu soygunun eskisinden tek farkı sahte hukukî ve insanî prensiplerin arkasına gizlenmiş olmasıdır.

Gelişmiş ülkelerin, sömürme politikalarını uygulayabilmek için geri bırakılmış ülkelere bir aracı azınlığı ihtiyaçları vardır. Yabancı çıkarılara en verimli şekilde hizmet edebilmek için bu aracı azınlığın belli nitelikleri bulunması gerekmektedir. Bu niteliklerin en önemlisi gelişmiş ülkelerin hayranlık duydukları zengin yaşayışına en kısa yoldan ulaşabilmek isteğidir ki, bu da ancak yabancı çıkarılara hizmet etmeyle gerçekleşmektedir. Böylece meydana gelen azınlığın ahlâkı ve kültürel yapısı gelişmiş ülke üst sınıflarının ahlâkı ve kültürel yapısının kötü bir kopyası olmaktadır. Bu yolla gelişmiş ülkelerin zenginliği yanında onların ahlâkı ve kültürel değerlerini duyulan hayranlığın ortaya çıkarıldığı sahte aydın tipi de yabancı çıkarılara çok uygun bir nitelikte gelişmektedir.

Böylece gelişmiş ülkeler, hiçbir devrimci niteliği bulunmayan, kendi yurt gerçeklerine kapalı bu aracı sınıfı geri ülkelerin iç ve dış politikalarının, ekonomilerinin kontrolünü ellerine geçirmektedirler.

Sömürmenin devamını sağlamak için ikinci bir şart da devrimci niteliğe sahip halk kitlelerinin bilinçlenmesini ve bağımsızlık savaşına girmesini sağlayacak gerçek aydınların yetişmesini önlemektir. Diğer önemli bir şart ise aracı gurup eliyle ve feodal kalıntıları kullanarak halkın kutsal bildiği kavramları kötüye kullanmaktadır. Böylece halk kitlelerinin devrimci niteliği körletilmekte ve içinde buldukları düzenin en iyi düzen olduğu düşüncesi aşılanamaktadır.

Günümüzde, temel dayanakları aracı zengin bir sınıf, sahte aydın ve feodal kalıntıları olan bir soygun mekanizması Türkiye'nin de dahil bulunduğu bütün geri bırakılmış Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde büyük bir başarı ile yürütülmektedir... Ve yaratılan görünüm 15. yüzyılda olduğu gibi bu gün de achihtan kıvranan, bir milyar insan ve bu bir milyar insanın yoksulluğu üstünde yükselen, refah içinde emperyalist ülkelerdir.

## Ç Ö Z Ü M

Bağımsızlıklarını yitirmiş fakir ülkelerin, tekrar bağımsızlıklarını kazanmalarının ve insanca bir yaşama düzeyine ulaşabilmelerinin ilk şartı; devrimci niteliğe sahip halk kitlelerinin soygun ve aldatmaca mekanizmasını kavramaları ve ülkelerini aracı azınlığın tutucu gücünden, dolayısı ile gelişmişlerin hegemonyasından kurtarmaları olmak gerekir.

İkinci şart, bilinçlenmiş ve ülkeleri üzerinde söz sahibi olmayı başarmış fakir kitlelerin bağımsızlıklarını sürdürmelerini ve kalkınma yöntemine girmelerini sağlayacak toplumsal düzeni gerçekleştirmeleridir.

Bugün hemen bütün iktisatçı ve sosyologlar, az gelişmiş ulusların bağımsızlıklarını bir kalkınma yöntemi içinde sürdürebilmelerini ancak demokratik bir sosyalist düzenin kurulması ve yürütülmesi ile mümkün görmekteyizler. Aslında, ulaşmak için bir iktisatçı veya sosyolog olmayı gerektirmeyen bu görüş şu ana ilkelere çıkmaktadır:

Tekrar bir aracı sınıfın ve dolayısı ile batının hegemonyasına girmemek için serbest teşebbüsün rahatca at oynatacağı bir ortam yaratmamak gerekir, çünkü geri uluslardan belirli bir sermayeye sahip her zengin parasını daha emin ve kârlı olan aracılık içinde kullanmakta ve endüstrileşme yolunda kendi yurdunda hiç bir yatırım yapmayı göze alamamakta hele bir ülkenin kalkınmasında temel direk olan alt yapı yatırımlarına asla para dökmemektedirler. Yurt içinde ancak yabancı sermaye ile ortak veya yabancı lisans altında çalışan serbest





teşebbüs böylelikle millî gelirin tekrar dışarı akmasını sağlayarak fayda yerine zarara sebep olmaktadır.

Kalkınmamızın temeli olan altyapı yatırımları ve endüstriyel yatırımlar ancak millî geliri halkın hizmetinde kullanacak bir idare tarafından gerçekleştirilebilir.

Her ferdin topluma verdiği kadar alması ilkesini öngören sosyalist bir düzen en başta, aracılık yolu ile elde edilen geniş kazançların, bankaları ve dış ticaretinde kontrolü altına alarak önüne geçecek ve aynı zamanda geri kalmış bir ülkenin endüstrileşmesinin en büyük engeli olan gelişmiş ülkelerin rekabetine sınırları dahilinde minimuma indirecektir.

Modern bir endüstrinin kurulabilmesinde en önemli sorun olan sermaye birikimi olanağından yoksun geri kalmış ulusların endüstrileşmesi ve toptan insanca bir hayat düzeyine ulaşması yalnız merkezi bir plânlama ve bağlı plânlamalarla insan gücünün organize edilmesi ve mümkün olan en geniş şekilde kullanılmasına bağlıdır: Bu sosyalist bir düzenin ana metodudur.

Yurdun bütün olanakları ve doğal kaynakları ile halkın hizmetin de olacağı ve yalnız halkın çıkarına işleyen tek söz sahibi halkın yönettiği gerçek bir demokratik düzen ancak bu ilkeler üzerinde yürüten sosyalizmle birlikte gerçekleştirilebilir.

## AYDININ GÖREVİ

Cahil bırakılmış halk tabakasının içine düştükleri çeşitli dogmaların etkisinden sıyrılması ve fakir oluşunun gerçek nedenini kavraması herseyden evvel önderlik edecek yeni bir aydın grubunun vücut bulmasına bağlıdır.

Üzerine düşen bu ilk görevi gerçekleştirme durumunda olan geri ülkelerin aydını artık kendi ulusu için anlam taşımayan batı zevk, kültür, ve toplumsal anlayışının karşısında, kendi kişiliğine sahip yeni bir kültür ve yeni bir düşünce sisteminin adamı olmak gerekir.

Geri ülkelerin gerçek aydını kendi halkının öz kaynakları ile gelişmiş ve ulusunu kurtuluş ilkesinde doğan ve yaşaması ile gelişen yeni düşünce akımlarının, kendi toplum bünyesine uygun yeni bir kültür, yeni bir sanatın önderi olacaktır.

Geri ülkenin aydını halkının içinde bulunduğu çıkmazın tam bilincine varmış ve kurtuluş yollarını en bilimsel yolda değerlendirebilen halkın içinde ve en az halk kitleleri kadar ilerici bir insan olmak zorundadır.

Ve en önemlisi, geri ulusların aydını üzerindeki tarihi sorumluluğu peşinen hükümlenmek ve potansiyelini halkının vereceği anti-emperyalist mücadelenin önderi olarak kullanmak zorundadır.

Bu zorunluluğun bilincine varabilmesi ve önderliğinde yürütülen kurtuluş ve yeniden kuruluş çabasının ulusun hedefine ulaşması ancak bir geri ülke aydınının belirtilen nitelikte olması ile mümkündür.

Bu anlamda toplumcu aydın gurubu diğer üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de oluşmakta ve artmaktadır bugün, ancak bir ulusun aydın insan yetiştirmede en önemli rolü olan üniversiteleri Türkiye'de bu görevin başarılı bir yükümlenicisi olmaktan uzaktır.

Yurdun içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmasında üniversitelerin yetiştirdikleri guruba, vereceği bilgi kadar bu yönden kazandıracakları kişiliğin de büyük önemi vardır.

Türk üniversiteleri yetiştirdikleri her bireyi aynı zamanda düşünce ve kültür yönünden uluslarına kazandırdıkları ve kalkınma çabasında önderlik edebilmeleri için gerekli potansiyeli ve mücadeleyi aşmış olduğu gün yurdumuzun geri kalmışlıktan kurtulmada ki başarısı kesinleşecektir.

Türk üniversitelerinin bu yöndeki olumsuzluğu çözülmesi gereken davaların başında gelmektedir ve bu önemli sorunun çözümlenmesi geniş çapta üniversite öğrencisine düşmektedir.

## ODTÜ'DE SOSYALİST AKIM

«...Orta Doğu Teknik Üniversitesi için Amerikan üniversitesi diyorlar. Üniversite öğrencilerinin yurt gerçeklerinden uzak oldukları ileri sürülüyor. Örneklere giren her 10 öğrenciden 8'i mezun olduktan sonra dış ülkelerde çalışmak istediklerini söylüyorlar... Bu böyle olmamalı!.. Nüfusunun % 60'ı en basit eğitim olanaklarından yoksun bir ülkede yaşıyoruz. Ve üniversitemiz, bu yüzde altmışın verdiği vergilerle kuruldu... O.D.T.Ü. öğrencileri Türkiye gerçeklerini bilmek, sorunlarını benimsemek ve bu sorunların çözümlenmesi için çalışmak zorundadırlar. Savaşımız Türkiye'de ve Türkiye için olacaktır...»

«Türkiye'nin bu geri bırakılmış, bağımlı durumundan kurtulmasının, ancak Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin tarihsel doruğuna ulaşması ve ilerletilmesi, sosyalist bir yöntemle başarılabilir-eğilim anlaşılması ve anlatılması gerek O.D.T.Ü.de... Sosyalist düşüncüyü tanıtmalı, benimsetmeliyiz...»

kuşağın yetiştirilmekte olduğu, bir takım dış kuvvetlerin ve yurt içindeki temsilcilerinin bunu sağlamakta gayret gösterdikleri söylentileri yayılmaktadır. Biz bu görüşe katılmıyorsak da, aksini eylemlerimizle ispat etmek zorundayız.

Toplumcu Gurup şuna inanmaktadır ki eğer bir üniversite her şeyden evvel yetiştirdiği kişileri kültür, duyuş, ve düşünce olarak ülkesine kazandırmıyorsa hiçbir anlam ve değer taşmaz.

Biz bu üniversiteden sorumluluklarını duyan, düşünün ve davranışlarında ülkesinin yararını öngören kişiler yetişsin istiyoruz.»

O.D.T.Ü. öğrencilerinin çoğunluğu, Toplumcu Gurup'un görüşlerini benimsediklerini onu desteklemekle gösterdiler.

Öte yandan aynı amaçlar uğruna çalışmalarını yürüten Sosyalist Fikir Kulübü kısa zamanda güçlendi; çeşitli baskılara, bilinen çıkar çevrelerinin organları tarafından yürütülen ağır suçlamalara rağmen amacından aldığı güçle çalışmalarına devam etti.

Geçen sene içinde yaptığımız çalışmalardan bazıları aşağıdadır: Türk Petrolü Satış Kampanyası, Fotoğraflarla Vietnam Sergisi, Üniversitemiz öğretim üyelerinden Sayın Yaşar Gürbüz'ün T.B.M.M. Üyeleri ve Temsil Ettikleri Sosyal Sınıflar Konulu konferans, Aşıklar Gecesi, Ağaç İşleri Sergisi, Prof. Sadun Aren'in Sosyalizm Açısından Ekonomik Kalkınma konulu konferansı, ve pandomim gösterileri.

Ayrıca düzenlenen seminerler çalışmalarımızın ayrı bir yönünü teşkil etti. Bu seminerlerde Dr. Fatma Mansur «Sosyalizm Tarihi» Doç. Arif Payaslıoğlu «Sosyalizmin Bilimsel ve Doktriner Yönü» ve Ergin Günçe «Marx'ın Ekonomik Buhran Anlayışı» üzerine konuştu.



Sadun Aren'in Konferansı

Birbirlerini hiç tanımayan ya da çok az tanıyan on, onbeş kişinin, 1965 yılında ilk toplantılarında birleşti; eri dü,ünceci, aldıkları kararlar bunlar oldu.

Toplandılar, konuşular, tartışılar; bir kısmı Toplumcu Gurubu, bir kısmı da 18 Mayıs 1965 de O.D.T.Ü. Sosyalist Fikir Kulübü'nü kurdular.

Öğrenci Birliği seçimlerinden dört gün önce kurulan Toplumcu Gurup seçim bildirisinde temel görüşlerini şöyle belirtiyordu:

«Geri kalmış bir ülkenin çocuklarıyız. Gelişmiş memleketlerin geri kalmış ülkeleri ekonomik yönden etkileri altına almaya çalıştıkları bir gerçektir. Açtıkları kültür savaşı, rahatça çalışabilecekleri ortamı hazırlamak bakımından önem taşımaktadır.

Çeşitli iç, dış etkenler yüzünden ciddi ekonomik ve sosyal sarsıntılar gecirmekte olan milletlerin fedakârlıklarıyla kurulmasına çalışılan O.D.T.Ü.'nün fakir ülkelere ümit verecek bir tutum ve ruhtan daha başlangıçta sapmaya uğradığı görülmektedir. Bu kurumda yurt gerçeklerinden kopmuş, sorumluluklarından uzaklaştırılmış bir genç



Petrol Savaşçı



Erdiñ Dincer Pandomim

## ÇAĞIRI

Ortadoğulu arkadaşlara :

Siz de yetişecek aydınlar olarak ülkemizin sorunlarına eğilmek, yurdumuza yararlı bir kişi, ortaya koyacağımız mücadelede etkili bir insan olmak zorundasınız.

Ulusa yararlı bir insan olmanın ilk şartı sorumlulukları tam olarak duymak ve görevini yükümlenmektir.

Sizi bu sorumluluğu duyan kişiler olarak karşılarken ilerde gerekli potansiyeli ve mücadele azmini kazandıracak ve tam bir aydın olarak yetişmenizi gerçekleştirecek örgütlenmiş bütün çabalara katılmaya çağırırız.

Ulusun kalkınmada başarısı aydın kütlelerin mümkün olduğu kadar geniş ve iyi örgütlenmiş olmasına bağlıdır. En olumlu örgütlenme üniversite sıralarında başlamalıdır. Eğer mezun olduğumuz zaman tek tek kaybolup gitmek istemiyorsak şimdiden birlik haline gelmiş ve imkanlarımızla mücadeleye atılmış olmamız gerekir.

Hepinizi çabamızda bizimle birlik olmağa çağırıyoruz.



## ODTÜ SOSYALİST FİKİR KULÜBÜ TÜZÜĞÜNÜN BAZI MADDELERİ

### İSİM, MERKEZ VE ÜST KURULUŞ

- Madde I  
Kuruluşun adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü'dür.
- Madde II  
Kulüp merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesidir.
- Madde III  
Kulüp Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği'ne bağlı olarak çalışır.
- Şubesi yoktur.

### AMAÇ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

- Madde IV  
Yurdumuzdaki toplumcu akımın gelişme ve başarısına yardımcı

Vietnam Sergisi



Aşık İhsan

olacak fikir çalışmalarını yapmak ve özellikle O.D.T.Ü. içinde bu akımın tanınmasına ve benimsenmesini sağlamak kulübün ana amacıdır.

### Madde V

Kulüp amacını gerçekleştirmek için toplantılar, sergiler, yarışmalar düzenler; çeşitli sanat ve yayın çalışmalarında bulunur; araştırma ve incelemeler yapar.

### ÜYELİK VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

### Madde VI

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübüne;
- 1) 18 yaşını bitirmiş,
  - 2) Şeref ve onuru zedeleyici bir hüküm giymiş ya da kamu hizmetinden yasaklı bulunmayan,
  - 3) Kulübün amacını benimsediğini ve kulübe katılmak istediğini üç üyenin desteğiyle, yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığına bildiren,
  - 4) Bu isteği yönetim kurulu tarafından uygun görülen, Orta Doğu Teknik Üniversiteli her öğrenci, mezun, öğretim görevlisi, memur, hizmetli ve işçi üye olabilir.
- Aylık üye ödentisi enaz I ençok 10 TL dir.

**ODTU Ö.B. SOSYALİST FİKİR KULUBU ADINA**

**SAHİBİ : ORHAN Y. SİLİER**

**SORUMLU MÜDÜR : MUFİT M. ÖZDEŞ**

Ekim 1966 / Kapak düzeni : MERİÇ ÖZTÜRKCAN / Arka kapak ve çalışma fotoğrafları AHMET ERDEM, Portreler SEÇKİN İNCEEFE



Türk genci, inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu; bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demiyecektir. Hemen müdahale edecektir ve kendisi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalacaktır. Genç, polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkûm edecektir. Gene düşünecek demek adliye de islah etmek, rejime göre düzenlemek lâzım diyecek. Onu hapse atacaklar, kanun yolundan itirazını yapmakla beraber.. Meclise telgraflar yağdırıp haklı ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayırılmasını isteyecek... Diyecek ki : «Ben iman ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve âmilleri düzeltmek de benim vazifemdir.»

İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği.

Mustafa Kemal ATATÜRK

ODTU Ö. B. SOSYALİST FİKİR KULUBU



